

**Door Zijn verrijzenis
is het kruis
teken van hoop**



Paasspecial

2017

**Parochie St. Barnabas
Haastrecht**

&

**Parochie H. Bartholomeus
Schoonhoven**

We vieren Pasen: Christus is verrezen!

Wanneer staan we daar bij stil?

- Palmzondag is een paasviering:
Christus wordt toegejuicht als Koning
ook al moet Hij nog door de dood heen.
- Witte Donderdag is een paasviering.
Christus neemt ons mee van onze situatie van lijden en dood
naar de overwinning door zijn verrijzenis.
Ook al moeten we door diepe dalen heen, de Heer is met ons.
Zijn verbond is eeuwigdurend. Hij blijft ons trouw.
- Goede Vrijdag is een paasviering:
Ondanks de duisternis van lijden en dood schittert Christus
met zijn liefde op het kruis. Hij is de Heer.
- Hemelvaart is weer een paasviering.
Christus, de Overwinnaar op zonde en dood, stijgt op ten hemel.
Hij is de Heer. Hij leidt alles ten goede.
- Pinksteren is de voltooiing van Pasen in ons.
Christus geeft ons zijn Geest.
- Elke Eucharistieviering is een paasviering.

Het kruis is geen snuisterij

Hangt er bij ons in onze huizen nog een kruisbeeld?

Is dat misschien min of meer weggestopt, bijvoorbeeld in onze slaapkamer? Of is het geheel weg? En als we nog een kruisje dragen om de hals, is dat als versiering of als een magisch teken, als een talisman?

Mag het nog in het openbaar getoond worden?

Het kruis is een bijzonder teken. Het laat lijden en dood zien. En ook het lijden van een onschuldige. Immers, wat voor kwaad heeft deze man gedaan. Hoeveel mensen nemen aanstoot aan het lijden in de wereld en ook in hun eigen leven. Soms hoor je: hoeveel moet ik nog dragen. Er kan soms veel op je bordje komen te liggen.



Daarom het teken van het kruis met Christus is zeker revolutionair. Niet alleen omdat Christus zoveel geleden heeft. Veel mensen lijden enorm. Maar als Jezus werkelijk de Zoon van God is, is God zelf binnengetrepen in dit grote geheim van lijden en dood in de wereld. God is altijd anders dan wij denken. God is niet ver van ons. Zoals hij geboren is in een arme stal, zo is Hij hier aan het kruis. En het gaat nog verder. Hij is nedergedaald ter helle, de plaats waar eigenlijk geen leven is. Soms zijn er plaatsen in de wereld die een hel zijn. 'Waar is God?', zeggen mensen dan.

Wie kan begrijpen wat God hier gedaan heeft in Jezus? Er vindt een ommekeer plaats. God is werkelijk tot ons gekomen. Hij wil onze wereld die zo getekend is door kwaad, lijden en dood redden. Hij brengt dit offer van zijn leven voor ons. En door zijn verrijzenis wil Hij ons sterken met zijn kracht, opdat wij het kunnen volhouden. Niemand redt; dat zien we als het kruis in ons leven komt. Hij wil ons mee nemen door zijn verrijzenis met zijn Geest, die wij mogen ontvangen.



Zo worden wij uitgenodigd steeds naar dit kruis te kijken. Het mag echt een teken van hoop en geloof zijn door deze Christus, gekruisigd, gestorven en verrezen.

Vieringen in Haastrecht

Palmzondag van het lijden van de Heer

Zaterdag 8 april **19.00 uur:** Eucharistieviering met samenzang

Zondag 9 april **11.00 uur:** Eucharistieviering m.m.v. Inbetween
palmwijding en processie

Boeteviering

Maandag 10 april **19.00 uur:** Boeteviering

Witte Donderdag

Donderdag 13 april **19.30 uur:** Viering van de instelling van de
H. Eucharistie, van het sacrament van het
priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
m.m.v. Sursum Corda uit Schoonhoven

Goede Vrijdag

Vrijdag 14 april **15.00 uur:** Kruisweg

In Schoonhoven: 19.30 uur:

Viering van het lijden en sterven van de Heer
met kruisverering, met samenzang

Paasnacht

Zaterdag 15 april **21.00 uur: Paaswake** m.m.v. Inbetween

Paaszondag – verrijzenis van de Heer

Zondag 16 april **11.00 uur:** Hoogmis m.m.v. het Caeciliakoor

Tweede Paasdag onder het octaaf van Pasen

Maandag 17 april **11.00 uur:** Eucharistieviering
met leden van het Barnabaskoor

Vieringen in Schoonhoven

Palmzondag van het lijden van de Heer

Zaterdag 8 april **17.30 uur** : Eucharistieviering met samenzang.

Zondag 9 april **8.45 uur**: Palmwijding in 'De Overkant' met processie met palmpasestokken
9.15 uur: Eucharistieviering met het lijdensverhaal
Er is kinderwoorddienst

Boeteviering

Maandag 10 april **in Haastrecht, 19.00 uur**: Boeteviering

Witte Donderdag

Donderdag 13 april **in Haastrecht 19.30 uur**: Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde m.m.v. Sursum Corda uit Schoonhoven

Goede Vrijdag **9.00 uur**: morgengebed met lezingendienst.

Vrijdag 14 april **13.30 uur**: Kruisweg met gezinnen
19.30 uur: Viering van het lijden en sterven van de Heer met kruisverering, met samenzang

Stille zaterdag **9.00 uur**: morgengebed met lezingendienst.

Paasnacht

Zaterdag 15 april **In Haastrecht: 21.00 uur**: Paaswake
m.m.v. Inbetween

Paaszondag – verrijzenis van de Heer

Zondag 16 april **9.30 uur**: Hoogmis m.m.v. Sursum Corda.
er is kinderwoorddienst

Tweede Paasdag onder het octaaf van Pasen

Maandag 17 april **9.30 uur**: Eucharistieviering met samenzang.

De Goede week

Deze week is een week van vieren en gedenken? Waarom en waartoe.

De liturgie in de kerk is Gods manier om ons te verbinden met Zijn daden in



het verleden en ons voor te bereiden op Zijn daden in de toekomst.' Deze daden van Christus dienen dan ook steeds centraal te staan. God wil ons meenemen. Wij zijn niet langer alleen over geleverd aan ons getekende leven. Juist in deze week van het kerkelijk jaar wordt voor God grootste daad, de kruisdood en de verrijzenis van Jezus Christus alle aandacht gevraagd. Daarna blijven we dat vieren in elke Eucharistie, waar het gebeuren van deze goede week steeds samen komt.

Wij zien de dood als een muur. Hoewel ons niet toegestaan wordt om een blik over deze muur te werpen, verlangt ons hart hiernaar. Ook al weten we niet wat hij verbergt, wij denken eraan en stellen ons een en ander voor met behulp van symbolen die ons verlangen naar eeuwigheid uitdrukken.

Een van de vragen die het menselijke leven het meest kwellen, luidt: wat is er na de dood? Het paasfeest stelt ons in staat een antwoord op dit raadsel te geven. De dood heeft niet het laatste woord, want het leven overwint uiteindelijk.

God is geen God van de doden maar van de levenden. Wie dit gelooft, kan al deel krijgen aan dit leven. Zijn leven verandert, staat niet alleen in een anders perspectief, maar je leeft ook met een andere geest. En hebben wij en de wereld dat niet nodig
Kom dus steeds naar de kerk om dit te vieren en te ontvangen

Gelukkig wordt het Pasen

Niets is bestand tegen het geweld van de dood.

Daar staat een ander geweld tegenover: het geweld van de liefde.

De liefde zet ons in beweging.

De liefde beschikt over de kracht om mensen in leven te houden.

De liefde verbindt ons allen.



H. Augustinus

Algemene informatie

Pastoor J.E.M. van der Mee ☎ 0182-382455
✉ vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie

Pastorie Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
✉ info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL44 RABO 0118 5024 17	t.n.v.	R.K. Kerk
Misintenties e.d.	NL71 RABO 0361 4102 04		H. Barnabas
Restauratiefonds	NL10 RABO 0191 9790 74		Haastrecht

Kerkbestuur

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie

Pastorie Wal 61
2871 BC Schoonhoven
☎ 0182-382455
✉ info@bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL79 INGB 0001 4600 00	t.n.v.	R.K. Kerkbestuur
Misintenties e.d.	NL10 INGB 0000 1138 15		H. Bartholomeus
Glas-in-lood	NL97 RABO 0305 4888 48		Schoonhoven

Kerkbestuur:

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Mimpfen
Spoorstraat 51
2871 TV Schoonhoven
tel: 0182-384090

De PALMTAK

Op palmzondag gebruiken we altijd de kleine palmtaken.

We plaatsen ze bij het kruis dat thuis aan de muur hangt.

We doen dit niet zozeer om Christus te eren, maar omdat we geloven dat Christus de wereld door het kruis heeft gered.

De palmtak is zo het teken van overwinning.

Christus werd toegejuicht door grote palmtakken. Men zag Hem als overwinnaar.

In het begin van het christendom kregen ook de gelovigen deze palmtak. Zij moesten immers de goede strijd van het geloof strijden en het geloof bewaren. Hoeveel christenen van de eerste kerk hebben niet met het geven van hun leven in het martelaarschap getuigenis afgelegd. Zo verdienden zij de palmtak.

Wij leven ook in een tijd waarin we getuigenis moeten afleggen van ons geloof, soms tegen de stroom in. In deze veertigdagentijd heeft een aantal parochianen hun geloof willen belijden. Zij hebben getuigenis afgelegd van hun geloof in God die in hun leven aanwezig is geweest. Zo kunnen zij (en wij allen) de palmtak ontvangen.

Met de palmtak juichen wij de Heer toe die ons de overwinning geeft.

De PALMTAK

Jezus, mijn Heer, ik heb mijn palmtak mee naar huis genomen.

Ik bewaar mijn palmtak als herinnering aan U.

Als ik het zie, zal ik denken aan uw liefde en zachtmoedigheid.

De palmtak is uit het goede hout gesneden, dat de tijden trotseert.

Het doet mij denken aan uw zachtmoedige standvastigheid.

U bleef trouw aan uw Vader,

tot en met uw afschuwelijke dood aan het kruis.

Uit welk hout bent Uzelf gesneden, dat U dit volbrengen kon?

De dood liep zich dood op uw geweldloze zachtmoedigheid.

MIJN PALMTAK

Mijn palmtak is een afgebroken tak;

over een paar weken is ze vergeeld en verdroogd.

Toch bewaar ik dit onmachtig teken van mijn zwakheid,

maar van uw onverwoestbaar vertrouwen in uw en ons aller Vader.

