

Christus komt voor alle mensen



Kerstspectaal

2015

Parochie St Barnabas
Haastrecht

&

Parochie H. Bartholomeus
Schoonhoven

**Als het donker is in je leven,
verlang je naar licht**

**Als er angstige momenten zijn in je hart,
verlang je naar bevrijding**

**In de geboorte van zijn Zoon, Christus,
wil God deze verlangens vervullen:**

Hij is het Licht!

Hij geeft bevrijding!

**Laten we het Christuskind tegemoet gaan
vol van verlangen en met vertrouwen**

God brengt alle mensen samen

Het bijzondere van Kerstmis is dat het zoveel mensen op de been brengt en verenigt rondom dit kleine kind. In de stal zelf zien we de herders, op wie velen neerkeken, samen met de wijzen uit het Oosten. Hoe is het mogelijk?

Hoe kunnen rijken en armen, gestudeerden en niet gestudeerden, ouderen en jongeren oprecht samen komen en tot eenheid komen.

Christus zelf gaat ons daarin voor. Als Gods Zoon wordt Hij mens. Hij komt niet tussen ons als koningszoon, of als supermens. Hij ziet niet vanuit de hoogte op ons neer. Als een klein kind kijkt Hij ons aan. Als vluchteling, in een arme stal, is Hij midden onder ons gekomen. Hoe is het mogelijk?

Christus wil alle scheidingen die er tussen mensen zijn overwinnen door zijn liefde voor alle mensen. Wij zijn allen op de eerste plaats bemind door God. Dat laat Hij zo zien. Dat kan dan ook een onderlinge band scheppen. Het komt van Hem en van zijn Geest, die Hij ons wil geven. Dat is dan ook een nieuw leven, dat vanuit Christus ontstaat. Hoe is het mogelijk?

Er kan een grote angst zijn om tot elkaar te komen. Waar zijn we bang voor? Wat denken we te verliezen? Waar houden we angstvallig aan vast?

Christus heeft alles gegeven. Zo komt Hij arm, nederig en klein. Ligt daar niet het antwoord? Doorbreekt Hij zo niet al onze angsten, want de dood, om alles te verliezen, tot ons eigen zijn, is doorbroken door zijn verrijzenis. Dat geeft het nieuwe leven, waar de wijzen naar op weg waren en dat de herders aangekondigd kregen. Kerstmis kan het aanschijn van de aarde vernieuwen als we deze Christus echt ontdekken. Daar wordt ons een nieuw jaar voor gegeven. Daarom een zalig Kerstmis met een goed 2016, met Christus die allen wil verenigen in zijn kerk, als kinderen van een en dezelfde Vader. Dat wij dat samen mogen vieren.



Vieringen in Haastrecht



Kerstmis

Donderdag 24 dec. Kerstavond:	20.00 uur	Nachtmis m.m.v. Inbetween
Vrijdag 25 dec. 1 ^{ste} Kerstdag:	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor
Zaterdag 26 dec. 2 ^{de} Kerstdag:	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. leden van het Barnabaskoor



Feest van de heilige Familie

Zondag 27 december	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. leden van het Barnabaskoor
--------------------	-----------	--

Oud en Nieuw

Donderdag 31 december	19.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Inbetween
Vrijdag 1 januari	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. Caeciliakoor

Driekoningen

Zaterdag 2 januari	19.00 uur	Eucharistieviering
Zondag 3 januari	11.00 uur	Eucharistieviering m.m.v. leden van het Barnabaskoor

Vieringen in Schoonhoven



Kerstmis

Donderdag 24 dec. Kerstavond:	19.00 uur kerstspel "Maak plaats voor de Koning"
	22.00 uur Nachtmis m.m.v. Sursum Corda
Vrijdag 25 dec. 1 ^{ste} Kerstdag	9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda
Zaterdag 26 dec. 2 ^{de} Kerstdag	9.30 uur Eucharistieviering met samenzang

Feest van de heilige Familie

Zondag 27 december	9.30 uur Eucharistieviering met samenzang
--------------------	--

Nieuwjaarsdag

Vrijdag 1 januari	9.30 uur Eucharistieviering met samenzang
-------------------	--

Driekoningen

Zaterdag 2 januari	17.30 uur Eucharistieviering
Zondag 3 januari	9.30 uur Eucharistieviering m.m.v. Sursum Corda



KUNNEN WE ELKAAR NOG VERGEVEN

We leven in een harde tijd. Wie fouten maakt, wordt gemakkelijk afgerekend. Alles moet perfect zijn. Daarmee worden wij ook veeleisend.

Als er iets gebeurt wat niet goed is, vinden we dat niet leuk. Hoe reageren wij dan. We klagen en geven af op die desbetreffende persoon. Daarom is het goed dat er een jaar van barmhartigheid is.

De grootste eigenschap van God is zijn barmhartigheid. Wij leven dankzij deze barmhartigheid. Dit is ook het meest wezenlijke van Christus komen in de wereld! Alleen door de vergeving is er een nieuw begin mogelijk, echt als een nieuwe schepping. Dat we er ook niet meer op terug komen, ook niet in het bij zijn van anderen. Want we spreken heel wat over andere mensen, als deze er niet bij is. We denken ook dat we het zelf beter doen. Het is best gevaarlijk om zo te denken, want

Leven betekent steeds opnieuw fouten maken, ook al doe je je best. Zonder vergeving kan een mens niet leven.

Hoe vergeeft God. Dat laat Hij zien aan Jezus. Op het kruis draagt hij onze zonden. Het vergeven bestaat in het elkaar dragen en verdragen om zo met elkaar verder te gaan. Op het kruis zwijgt Jezus ook en Hij bidt tot zijn Vader. Hij bidt niet dat God ons moet straffen, maar dat God ons vergeeft. Er gaat echt iets van Jezus uit. Het heeft hem alles gekost.

Een ander echt vergeven kost jezelf heel veel, temeer als het kwaad groter is. Wij zijn eerder geneigd tot veroordeling en tot vergelding. De ander moet ervoor boeten. Natuurlijk mag er straf en boete zijn, maar nooit zonder vergeving. Dat ontbreekt steeds meer. Komt dat misschien ook niet omdat we iets van ons christelijk leven zijn kwijt geraakt?

Jezus koppelt de vergeving die Hij ons wil geven aan de vergeving die wij elkaar geven, want zo bidden wij: vergeef ons onze schuld, zoals ook wij elkaar vergeven. En als we ons eigen tekorten te weinig kennen, kunnen we heel hard worden. Wat goed dat er een Jaar van Barmhartigheid is. Dat we om deze gave bidden, want God wil het ons geven en zo het aanschijn van de aarde vernieuwen.



Algemene informatie

Pastoor J.E.M. van der Mee  0182-382455
 vandermee@kerkmail.nl

St. Barnabasparochie

Pastorie Grote Haven 8
2851 BM Haastrecht
 info@barnabasparochie.nl
www.barnabasparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL44 RABO 0118 5024 17	t.n.v. R.K. Kerk
Misintenties e.d.	NL71 RABO 0361 4102 04	H. Barnabas
Restauratiefonds	NL10 RABO 0191 9790 74	Haastrecht

Kerkbestuur

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Houdijk
Bredeweg 23
2851 VB Haastrecht
tel: 06 53486033

H. Bartholomeusparochie

Pastorie Wal 61
2871 BC Schoonhoven
 0182-382455
 info@bartholomeusparochie.nl
www.bartholomeusparochie.nl

Rekeningnummers:

Actie Kerkbalans	NL79 INGB 0001 4600 00	t.n.v. R.K. Kerkbestuur
Misintenties e.d.	NL10 INGB 0000 1138 15	H. Bartholomeus
Glas-in-lood	NL97 INGB 0305 4888 48	Schoonhoven

Kerkbestuur:

Voor informatie over zaken die het kerkbestuur betreffen kunt u contact opnemen met: Dhr. A. Mimpfen
Spoorstraat 51
2871 TV Schoonhoven
tel: 0182-384090

Met (klein)kinderen Kerst vieren:

Wandeling langs het kerstverhaal

Dinsdagavond 22 december organiseren de samenwerkende kerken in Haastrecht (HAPIS) een wandeling langs verschillende scènes van het kerstverhaal. Een wandeling voor en door jong en oud, groepsgewijs, langs diverse plekken en kerken in het centrum van Haastrecht. Zo kan het kerstverhaal worden beleefd en de blijde boodschap worden gehoord. De start is tussen 18.00-18.45 uur bij de ingang van "de Liezeborgh". Na de wandeling is er chocomelk en glühwein in de Gereformeerde Kerk.

Kerstavond "Maak plaats voor de Koning"



Op **Kerstavond 24 december om 19.00 uur** wordt in de Bartholomeusparochie Schoonhoven (Wal 63) het aloude verhaal van de geboorte van het kindje Jezus verteld en door kinderen uitgebeeld. Er is geen plaats voor Maria en Jozef in de herberg, maar een herder maakt plaats in een stal... in zijn hart.

Met Kerst gaan er veel mensen en ook veel kinderen naar de kerk, om het bijzondere nieuws te horen van Gods liefde voor de mensen. Er zullen veel bekende kerstliederen worden gezongen, zodat iedereen kan meezingen. U bent van harte welkom!

Driekoningen



De Drie Koningen zijn op weg naar Bethlehem.

Zondag **3 januari** komen zij langs in Schoonhoven, in 'De Overkant' (Wal 34) om 14.30 uur. Alle kinderen zijn met hun (groot)ouders van harte uitgenodigd. Kom jij / komt u ook?

Vooruitblik naar Pasen :

Op zondagmiddag 13 maart is er een **Paasmusical** met de Kisi-kids in het Bastion te Schoonhoven:



"Lilli en de ongelofelijke comeback"